

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΤΟΣ 6ον - ΑΡΙΘΜ. 125

27 ΜΑΪΟΥ 1975

ΠΕΡΙΦΧΟΜΕΝΑ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας.....	2
Περὶ τοῦ διοικητικοῦ συστήματος τῆς ἐν Πολωνίᾳ Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας.....	3
Στοιχεῖα ἀπὸ τοὺς ἐν Οὐγκάντα Ὁρθοδόξους ἰθαγενεῖς.....	4
Σύντομα Νέα.....	5
<u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ</u> : "Αἱ Ἐκκλησίαι τῆς Ἀφρικῆς" ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Καρθαγένης Παρθενίου... Ὁρθόδοξος Βιβλιογραφία.....	7 9

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
TÉLÉGR. ORTHODOXIA-GENÈVE * TÉL. (022) 58 16 29 * 37, CHEMIN DE CHAMBÉSY, 1292 CHAMBÉSY-GENÈVE, SUISSE

Ἡ Ἔπίσκεψις ἐπιδιώκει νὰ ἐνημερώνη τοὺς ἀναγνώστας τῆς περὶ τῆς Ζωῆς τῶν Ἐκκλησιῶν. Δὲν φέρει εὐθύνην διὰ τὰς ἀπόψεις τὰς ἐκφραζομένας εἰς τὰς δημοσιευομένας εἰδήσεις. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις τοῦ περιεχομένου τοῦ Δελτίου μὲ ἀπλήν ἔνδειξιν τῆς προελεύσεως.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

Ἐπί κεφαλῆς ἑννεαμελοῦς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Σεραφεῖμ μετέβη εἰς Λίβανον καί Συρίαν πρός πραγματοποίησιν ἑξαήμερου ἐπισήμου ἐπισκέψεως εἰς τό πρεσβυγενές Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας (10-16 Μαΐου). Ὡς ἀνεκοινώθη, κατὰ τήν ἐπίσκεψιν αὐτήν "ἀντηλλάγησαν ἀπόψεις θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, εἰς τά πλαίσια πάντοτε τῆς πανορθόδοξου ἐνότητος καί τῶν στενῶν φιλικῶν δεσμῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετὰ τοῦ πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου τῆς Ἀντιοχείας". Ὡς ἐδήλωσεν δέ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, "ἡ γραμμή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί ἡ πανορθόδοξος ἐνότης κυριαρχοῦν εἰς τάς ἀπόψεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας."

Κατὰ τό ταξίδιον τοῦτο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Σεραφεῖμ συνηντήθη ἐπίσης μέ τοὺς Προέδρους τῶν Δημοκρατιῶν Συρίας καί Λιβάνου. Εἰς σχετικὰς συζητήσεις ἐτονίσθη ἡ ἀνάγκη τῆς συνεργασίας Ἀράβων καί Ἑλλήνων μέσφ τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας, ἐξεφράσθη δέ ἡ ἐπιθυμία περαιτέρω συσφίξεως τῶν ἤδη στενῶν δεσμῶν, οἱ ὁποῖοι ὑφίστανται μεταξὺ τοῦ ἀραβικοῦ καί τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς συνοδείας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἦσαν οἱ Μητροπολίται Κίτρος Βαρνάβας, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, Κορινθίας Παντελεήμων, Φθιώτιδος Δαμασκηνός καί Δημητριάδος Χριστόδουλος.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΠΟΛΩΝΙΑ,
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Έξοδόθη κατ'αυτάς έν Αθήναις νέον ιστορικοκανονικοῦ περιεχομένου έργον τοῦ έν τῶν Νέων Χωρῶν Μητροπολίτου Κίτρους Βαρνάβα, ὑπό τόν τίτλον "Οί βασικοί θεσμοί διοικήσεως τῆς Όρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Έκκλησίας τῆς Πολωνίας, μετά ιστορικῆς άνασκοπήσεως". Είς τό πρώτον μέρος τοῦ συγγράμματος τούτου άνασκοποῦνται ιστορικῶς τά τῆς διοικήσεως τῆς πλέον προωθημένης ταύτης Όρθοδόξου Έκκλησίας είς τήν Δυτικὴν Εὐρώπην, είς δέ τό δεύτερον μέρος περιλαμβάνεται ὁ νῦν έν τῆ διοικήσει τῆς έν λόγῳ Έκκλησίας ίσχύων έσωτερικός καταστατικός χάρτης. Τό είρημένον έργον κατακλείεται ὑπό λεπτομερῶν εύρετηριακῶν πινάκων, οί ὅποιοι μεθοδικῶς διευκολύνουν τόν μελετητήν.

Διά τῆς νέας αὐτῆς έργασίας του, ὡς καί διά προηγουμένων συναφῶν (Έ καταστατική νομοθεσία τῆς Έκκλησίας τῆς Ελλάδος από τῆς συστάσεως τοῦ Έλληνικοῦ Βασιλείου, 1967 - Οί βασικοί θεσμοί διοικήσεως τῶν Όρθοδόξων Πατριαρχείων μετά ιστορικῶν άνασκοπήσεων, 1972 - Έ δικονομία τῆς Όρθοδόξου Έκκλησίας τῆς Ρουμανίας, 1973 - Οί νέοι βασικοί θεσμοί διοικήσεως τοῦ Πατριαρχείου Άντιοχείας, 1973 - Οί βασικοί θεσμοί διοικήσεως τῆς Αὐτοκεφάλου Έκκλησίας τῆς Κύπρου μετά ιστορικῆς άνασκοπήσεως, 1974 - βλ. Έπίσκεψις, άρ. 113), ὁ Μητροπολίτης Κίτρους άποσκοπεῖ, ὡς ὑπεγραμμίσθη, είς τήν καί "έπί τοῦ πεδίου τῆς έκκλησιαστικῆς διοικήσεως πληρεστέραν άλληλογνωριμίαν μεταξύ τῶν άδελφῶν Όρθοδόξων Έκκλησιῶν."

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ Πάσχα ὁ ἐν Οὐγκάντα ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος Ναυκράτιδος Θεόδωρος ἀπέστειλεν ἐγκύκλιον γράμμα ζητῶν συμπαράστασιν διὰ τὸ ἱεραποστολικὸν καὶ κοινωνικὸν ἔργον τῆς ἐκεῖ νεοπαγοῦς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὸ ἐγκύκλιον τοῦτο γράμμα συνάγονται τὰ ἑξῆς στοιχεῖα :

- ἡ ἐν Οὐγκάντα Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἀνεγνωρισμένη ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ τυγχάνει ἐνάστοτε τῆς ὕλικῆς του ὑποστηρίξεως
- ἐκτός τοῦ ἰθαγενοῦς Ἐπισκόπου, ἡ ἐν λόγῳ Ἐκκλησία ἔχει καὶ τρεῖς ἄλλους ἰθαγενεῖς κληρικούς καὶ δύο θεολόγους
- ὑπάρχουν κατηχητικὰ σχολεῖα, τῶν ὁποίων ἡ λειτουργία ἐξασφαλίζεται μέ δωρεάς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ
- καταρτίζονται διάφορα ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα, τὰ ὁποῖα θά τύχουν ἐφαρμογῆς, ὡς ἐλπίζεται, διὰ τῆς ἐξασφαλίσεως ὑποτροφιῶν εἰς τὸ ἐξωτερικόν
- καταβάλλονται προσπάθειαι πρὸς ἀπόκτησιν ἰδίου τυπογραφείου
- ἐπετεύχθη ἡ σύστασις εἰδικοῦ τμήματος διὰ ὀρθόδοξον βιβλιογραφίαν εἰς τὴν ἐν Καμπάλα δημοσίαν βιβλιοθήκην
- ἡ μεσονύκτιος πασχαλινὴ λειτουργία μετεδόθη ἐφέτος ἀπὸ τὴν οὐγκαντικὴν τηλεόρασιν.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ

Τό Πατριαρχεῖον Σόφιας γίνεται μέλος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.

Κατά τήν πρόσφατον συνέλευσιν τοῦ Προεδρείου καί τῆς Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν εἰς Liebfrauenberg τῆς Γαλλίας (17-20 Ἀπριλίου), ἔγινεν ἀποδεικτὴ ἡ ἐπίσημος αἴτησις τοῦ Πατριαρχείου Σόφιας, ὅπως καταστῆ πλήρες μέλος τοῦ ἐν λόγῳ Συμβουλίου. Οὕτως, ὁ ἀριθμὸς τῶν Ἐκκλησιῶν-μελῶν τοῦ Ε.Σ.Ε. ἀνέρχεται εἰς 105. Ὡς ἐγνώσθη, ἡ προσεχὴς συνέλευσις τοῦ Προεδρείου καί τῆς Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ε.Σ.Ε. θά λάβῃ χώραν τὸν Μάϊον 1976 εἰς Ζαγκόρσκ παρά τήν Μόσχαν.

Ἄρθρα περὶ Ἁγίου Ὄρους.

Εἰς 191 σέλιδον τόμον καί ὑπὸ τὸν τίτλον "Ἀγιορειτικὴ Μαρτυρία" ἐπανεκυκλοφόρησαν 37 ἐνδιαφέροντα ἄρθρα τοῦ ἀρχιμανδριτοῦ Γαβριὴλ Διονυσιάτου, Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Διονυσίου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει. Τὰ περισσότερα τῶν ἀρθρῶν τούτων, τὰ ὅποια ἐκυκλοφόρησαν τὸ πρῶτον μεταξὺ τῶν 1946-1964, σχετίζονται ἀμέσως πρὸς τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀποτελοῦν δέ ἀξιόλογον βοήθημα διὰ τὸν μελετητὴν τῆς συγχρόνου ἱστορίας του.

"Λατρεία καὶ Ζωή".

Εἰς σύσκεψιν, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη τὴν 7ην Μαΐου εἰς Arnoldhain τῆς Δυτικῆς Γερμανίας, ἔλαβον μέρος ὀρθόδοξοι, ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ διαμαρτυρόμενοι κληρικοὶ καὶ θεολόγοι πρὸς συζήτησιν τοῦ θέματος "Λατρεία καὶ Ζωή". Μεταξὺ τῶν συμμετασχόντων διεκρίνοντο ὁ Καρδινάλιος Χ. Φόλκ, Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Μάϊντς, ὁ Ἐπίσκοπος Ἐλαίας Αὐγουστῖνος, Βοηθὸς τῆς Μητροπόλεως Γερμανίας, καὶ ὁ Πρόεδρος Ν. Χίλντ, τῆς ἐν Γερμανίᾳ Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας. Εἰς σχετικὴν εἰσήγησιν τοῦ Ἐπισκόπου Ἐλαίας ἐτονίσθη, ὅτι ἡ βραδεῖα ἐνίστε ἐπὶ τὰ πρόσω πορεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῇ οἰκουμενικῇ κινήσει δέν σημαίνει τίποτε ἄλλο παρά τὴν ἐπιθυμίαν ἐξασφαλίσεως ὅσον τὸ δυνατόν παγίας θεολογικῆς βάσεως διὰ πᾶν ὅ,τι ἀφορᾷ τὸν οἰκουμενισμόν· μόνον διὰ στερεῶν θεολογικῶν προϋποθέσεων θά ἀποφευχθοῦν ἀστοχίαι, τῶν ὁποίων τὰ ἀποτελέσματα θά εἶναι ἀσφαλῶς περισσότερο ἐπιζήμια ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ὅποια ἤμποροῦν νά προκύψουν ἀπὸ ἓνα βραδύν βηματισμόν.

Συνάντησις τῆς Ὁρθοδόξου Ἀδελφότητος εἰς τό Παρίσι.

Τήν 8ην Ἰουνίου συναντῶνται εἰς τό Παρίσι τά μέλη τῆς Ὁρθοδόξου Ἀδελφότητος τῆς περιοχῆς Παρισίων. Κατά τήν συνάντησιν αὐτήν θά γίνῃ ἀνακοίνωσις ἐκ μέρους τοῦ καθηγητοῦ Μ. Εὐδοκίμου ἐπί τῆς προσφάτου συσκέψεως ὀρθοδόξων θεολόγων εἰς τήν Ὁρθόδοξον Ἀκαδημίαν τῆς Κρήτης (βλ. Ἐπίσκεψις, ἀρ. 121). Ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ καθηγητοῦ Εὐδοκίμου φέρει τόν τίτλον "ἐνσάρκωσις τῆς θεολογίας".

Τό βραβεῖον "Αὐγουστῖνος Μπέα" εἰς τόν πάστορα Βίσσερ'τ Χούφτ.

Τό βραβεῖον "Αὐγουστῖνος Μπέα" θά ἀπονεμηθῇ εἰς τόν πάστορα Β.Α. Βίσσερ'τ Χούφτ, τέως Γεν. Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, τήν 29ην Μαΐου εἰς Γενεύην. Τήν ἐσπέραν τῆς αὐτῆς ἡμέρας θά πραγματοποιηθῇ εἰς τήν ἔδραν τοῦ Π.Σ.Ε. διάλεξις μέ θέμα "ὁ ἄνθρωπος Αὐγουστῖνος Μπέα, τό ἔργον καί ἡ σημασία αὐτοῦ σήμερον". Ὁμιληταί θά εἶναι ὁ Καρδινάλιος Ἰ. Βίλλεμπραντς, ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ν. Νησιώτης καί ὁ πάστορ Βίσσερ'τ Χούφτ.

Διεθνές μαριολογικόν συνέδριον εἰς Ρώμην.

Ἀπό 12ης μέχρι 17ης Μαΐου ἔλαβε χώραν εἰς Ρώμην τό 7ον Διεθνές Μαριολογικόν Συνέδριον, τό ὁποῖον συνεκέντρωσεν 117 εἰσηγητάς ἀπό 15 περίπου χώρας καί ἠσχολήθη μέ τήν ἐξέτασιν τῆς θέσεως τῆς Παρθένου Μαρίας εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν λατρείαν ἀπό τοῦ 12ου μέχρι τοῦ 15ου αἰῶνος. Τῶν ἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου προήδρευσεν ὁ Καρδινάλιος Δ. Ἰ. Σουένενς, Ἀρχιεπίσκοπος Βρυξελλῶν, συμμετέσχον δέ εἰς αὐτάς, ἐκτός τῶν ρωμαιοκαθολικῶν, ὀρθόδοξοι καί διαμαρτυρόμενοι θεολόγοι.

Παγκόσμιον συνέδριον χριστιανικῆς ἀρχαιολογίας.

Τόν προσεχῆ Σεπτέμβριον θά λάβῃ χώραν εἰς Ρώμην τό 9ον Παγκόσμιον Συνέδριον Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογίας. Ὡς ἐγνώσθη θά συμμετάσχουν εἰς αὐτό 600 περίπου γνωστοί ἀρχαιολόγοι ἀπό 30 χώρας. Τό συνέδριον θά ἀσχοληθῇ μέ τήν ἐν πολλοῖς ἀνεξέταστον μέχρι σήμερον προκωνσταντίνιον ἐποχὴν, κυρίως δέ μέ τόν 3ον αἰῶνα μ.Χ. Παρά τας εἰσηγήσεις, αἱ ὁποῖαι θά γίνουν ἐπί 30 περίπου προσφάτων ἀρχαιολογικῶν ἀνακαλύψεων, τό συνέδριον τοῦτο, ὡς ἐδηλώθη, δέν ἠμπορεῖ νά χαρακτηρισθῇ ὡς "συνέδριον ἀπολογισμῶν", ἀλλά μάλλον ὡς "συνέδριον προοπτικῶν", τοῦτο δέ διότι διά πρώτην φοράν θά καταβληθῇ προσπάθεια πρός καταρτισμόν προγράμματος συντονίζοντος τας ἀνά τόν κόσμον ἐρεῦνας τῆς χριστιανικῆς ἀρχαιολογίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Καρθαγένης Παρθενίου

Τό Πατριαρχεῖον μας εἶναι Ἐκκλησία τῆς Ἀφρικῆς, καί ὄχι μόνον τῆς Ἀραβικῆς Ἀφρικῆς, ἀλλά καί τῆς Ἀφρικῆς τῶν μαύρων.

Δι' αὐτό, πρέπει νά ἀκούσωμεν καί τήν φωνήν τῶν μαύρων, πού αὐριοῦν, θά εἶναι ἀπόλυτα οἱ κύριοι τῆς ζωῆς των. Νά βοηθήσωμεν ὀφείλομεν τήν Ἀφρικῆν, καί νά μή δεθῶμεν μέ τούς λευκοῦς, ἐάν ἀληθινά πιστεύωμεν, ὅτι ὁ Χριστός εἰς τήν Ἀφρικῆν θά εἶναι ὁ Χριστός τῶν μαύρων, ὅπως εἶναι ὁ Χριστός τῶν λευκῶν. Ἡ ἀγνοιά μας, ἡ ἀδιαφορία μας, καί ἡ πίστις μας, πού δέν πιστεύω, ὅτι ζῆ πλέον μέσα μας, ὅτι οἱ λευκοί εἶναι μόνον δι' ἐμάς, πρέπει νά σβήσουν ὀλότελα.

Κάποια ἀλλαγὴ χρειάζεται, καί ὅπου καί ἂν δυσκολευώμεθα εἰς τήν ἱεραποστολήν μας μεταξὺ τῶν μαύρων, νομίζω, ὅτι καί μέ τά λάθη μας ἐκεῖ, καί μέ τὰς ἀδυναμίας μας, ἀκόμη καί μέ τὰ λάθη καί τῆς ἀδυναμίας τῶν μαύρων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν μας, προσφέρομεν καί δημιουργοῦμεν τήν συνέχειαν τῆς παρουσίας δι' αὐριοῦν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ὁρθοδοξίας εἰς τήν Ἀφρικῆν, τοῦ Πατριαρχείου μας τοῦ Ἑλληνορθοδόξου ἀληθινά καί πνευματικά.

Συνῆλθεν εἰς τήν Λουζάκαν τῆς Ζάμπια, ἡ τρίτη Συνέλευσις τοῦ Παναφρικανικοῦ Συνεδρίου τῶν Ἐκκλησιῶν, καί ἐξέδωκεν ἕνα ἀνακοινωθέν τῶν ἕξ σημείων τῆς ἐλευθερίας. (Νομίζω ὅτι πρέπει νά παρακολληθοῦμεν καί νά μετέχωμεν εἰς κάθε κίνησιν τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἀφρικῆς, διότι θά βοηθοῦμεν καί θά βοηθήσωμεν).

Ἡ ἀγὼν τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν Ἀφρικῆν συνεχίζεται διὰ νά τὰς ἐλευθερώσῃ ὁ Χριστός,

1. ἀπό τήν θεολογίαν τῶν συντηρητικῶν, διὰ νά κατανοήσωμεν, νά ἐρμηνεύσωμεν, νά ἐφαρμόσωμεν, καί νά ζήσωμεν τό εὐαγγελικόν διάγγελμα ἐκ νέου.

2. Ἀπό τήν διαίρεσίν μας εἰς ομάδας καί ἀπό τά ἐκτός καιροῦ καταστατικά τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀπό τήν σκληρότητα καί τήν δειλίαν, διὰ νά τὰ ἀλλάξωμεν, οὕτως ὥστε νά ὀδηγηθῶμεν διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν ἐνότητα ἐν Αὐτῷ.

3. Ἀπό τόν φόβον, πού μάς ἐμποδίζει, νά κηρύξωμεν τό διάγγελμα τῆς λυτρώσεως καί νά καταγγείλωμεν τό κακόν τολμηρά.

4. Ἀπό τήν ὑποκρισίαν πού ὀδηγεῖ εἰς τό νά καταγγέλλωμεν τό κακόν εἰς τόν ἕξω κόσμον, καί νά τό συγχωρῶμεν εἰς τό σπίτι μας.

5. Ἀπό τόν ἐγωϊσμόν πού μάς ἐμποδίζει νά συμμετάσχωμεν ὁ ἕνας εἰς τοῦ ἄλλου τὰς δυνάμεις, τὰς ἰκανότητας, τόν καιρόν καί τήν οἰκονομίαν, διὰ νά μάς ὀδηγήσῃ ὁ Θεός εἰς τό νά ἐπανεύρωμεν τήν ἱεραποστολήν μας μέ τήν χρῆσιν ὄλων αὐτῶν τῶν πηγῶν.

6. Άπό τήν εύκολον έξάρτησίν μας, άπό τήν ύποταγήν μας, είς ξένα χρήματα και άνθρώπους, χωρίς νά προσπαθώμεν νά παιδαγωγήσωμεν έαυτούς και γίνωμεν αύτάρκεις...

Τονίζεται άκόμη, ότι μόνον ή Έκκλησία ή έλευθέρα δύναται νά έλευθερώση τήν Άφρικήν άπό τάς δεισιδαιμονίας, τήν κακήν αντίληψιν περί άναπτύξεως, τήν πολιτικήν και κοινωνικήν άδικίαν, τήν καταπίεσιν τοϋ μαύρου άπό τόν μαϋρον και τήν μίμησιν ξένων πολιτισμών..."

Τό διάγγελμα φανερώνει τά προβλήματα, τά όνειρα, τόν άγώνα τών μαύρων χριστιανών. Πρέπει νά τούς βοηθήσωμεν, διότι είναι ό σπόρος τής Χριστιανικής Άφρικής, πού θά λυτρώση τόν μαϋρον, και θά προσφέρη τοϋ Χριστοϋ τήν άγάπην είς τήν Άφρικήν, και είς όλον τόν κόσμον, είς όλους τούς άνθρώπους.

ΟΡΘΟΔΟΕΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- 485.- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Γ. ΚΑΝΤΩΝΗ, Μητροπολίτου Περιστερίου): Ἀξίως προσέλθετε. Ἀθῆναι 1975⁷, 96 σσ.
- 486.- ΒΡΑΝΟΥ (Ἰω.): Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος. (Εἰκονογραφημένη Βιβλιοθήκη, 1) Θεσσαλονίκη: "Ὁρθόδοξος Κυψέλη", 1975.
- 487.- ΚΟΖΥΡΗ (Θ.Ν.): Τά Τυπικά τῶν Μονῶν ὡς πηγὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου. Ἀρχεῖον Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ Κανονικοῦ Δικαίου (ΑΕΚΔ) ΚΘ; 3(1974)100-104.
- 488.- ΛΙΛΑΙΟΥ (Γεωργίου Ν.): Ἐλεγχος τῶν Πράξεων τῶν Διοικητικῶν καὶ Δικαστικῶν Ὁργάνων τῆς Ἐκκλησίας παρὰ τῆς Διακοῦς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἀθῆναι 1975, 32 σσ.
- 489.- ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑ (Γεωργίου Ι.): Νεώτερα στατιστικὰ στοιχεῖα περὶ τῶν Μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὁρους. Θεσσαλονίκη 1975, ἀνάτυπον ἐκ τοῦ 19ου τόμου τῆς ΕΕΘΣΠΘ, σσ.335-344.
- 490.- ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ (Κων. Δ.): Τὸ ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα. (Ἀπάντησις εἰς τὸν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Σεραφεῖμ.) Ἀθῆναι: ἐκδ. "Ὁρθοδόξου Τύπου", 1975, 112 σσ.
- 491.- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Στυλ.): Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. (Καὶ αἱ προϋποθέσεις πνευματολογίας αὐτοῦ.) Ἀθῆναι 1975², 164 σσ.
- 492.- ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ : Πατέρες, Αὔξεις τῆς Ἐκκλησίας, Ἅγιον Πνεῦμα (Πατρολογικὴ Μελέτη). Ἀθῆναι 1975, 80 σσ.
- 493.- ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ : Περί τὸν ὄρον "Ἀποστολικοὶ Πατέρες. Θεσσαλονίκη 1974, ἀνάτ. ἐκ τοῦ περ. "Κληρονομία".
- 494.- ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ : Πρόσωπα τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. (Πατέρες, συγγραφεῖς, ὄσιοι, μάρτυρες, πατριάρχαι.) Τεῦχος Α'. Ἀθῆναι 1975², 112 σσ.
- 495.- ΠΕΤΡΙΤΑΚΗ (Ι.Μ.): Ἡ ἐπίδρασις τῶν Διατάξεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἐν τῇ διαμορφώσει τῆς Ἐκκλησιολογικῆς τάξεως εἰς τὰς δύο μεγάλας Ἐκκλησίας, τὴν Ὁρθόδοξον κατ' Ἀνατολὰς καὶ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴν. ΑΕΚΔ ΚΘ', 3(1974)69-78.
- 496.- ΣΑΛΑΧΑ (Δημητρίου Ἰ.): Παρατηρήσεις εἰς τὴν διάταξιν τοῦ σχεδίου συντάγματος περὶ τοῦ κειμένου τῶν Ἁγίων Γραφῶν. Ἀθῆναι 1975, 13 σσ.
- 497.- ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ (Βαρνάβα Δ., Μητροπολίτου Κίτρου): Οἱ βασικοὶ θεσμοὶ διοικήσεως τῆς Αὐτοκεφάλου Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας, μετὰ ἱστορικῆς ἀνασκοπήσεως. Ἀθῆναι 1975, 51 σσ.
- 498.- ΤΙΜΟΘΕΟΥ (Μητροπολίτου Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας): Ἡ Παναγία Καλυβιανὴ καὶ τὰ Ἱδρύματα. Μοῖρες (Κρήτης): ἐκδ. "Παναγία Καλυβιανὴ", 1975, 60 σσ.
- 499.- ΤΩΜΑΔΑΚΗ (Νικ.): Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐπὶ Τουρκοκρατίας (1645-1898). Τόμος Α'. Αἱ πηγαί. Ἀθῆναι 1975, 539 σσ.